

THOMASNIEUWS

Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

Zondag 25 december 2022

Voorganger	: ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer	: Gerry de Groot
Pianist	: Johan de Vries
Collectedoel	: Stichting Dupla
Liederen	: Lied: 491 Lied: 481 Lied: 490 Lied: 483 Lied: 486 Lied: 487
Lezingen	: Lezing: Jesaja 52: 7 – 10 Lezing: Lucas 2: 1 – 20



Kerst 2022, bij de dienst

"Ik ben met ziel en zinnen geopend, wonderstil. Kom, wikkel U, Heer Jezus, in diepten van mijn ziel". (Lied 480). Kerst is een bijzondere tijd. Zo aan het einde van het jaar kijken we terug op wat geweest is de afgelopen tijd. Mooie herinneringen, soms tranen, er gebeurt veel in een jaar. Weet u nog hoe het leven er een jaar geleden uitzag? Met Kerst vieren we de komst van kindje Jezus. Een nieuw begin, de komst van het licht in de wereld. Het is mooi om daarbij stil te staan. Onszelf eraan te herinneren dat we altijd weer het licht mogen toelaten in ons leven. De dagen worden ook weer langer. Het duurt even voordat we dat gaan merken, maar het keerpunt is gekomen. Het is ook de tijd van verbondenheid. Door de donkere dagen en de feestvreugde voelt het heel natuurlijk om samen te komen en gezelligheid met vrienden en familie te delen. In de kerk vieren wij samen kerst. We beginnen al op kerstavond en zondagochtend de feestelijke dienst met medewerking van de Cantorij. In de Adventstijd stonden de voormoeders van Jezus centraal en met Kerst de moeder van Jezus. Maria is binnen de Rooms-Katholieke kerk de belangrijkste heilige. Maria is volgens de Rooms-Katholieke leer een vrouw zonder enige zonde, een heilige vrouw. Dit is het dogma van de onbevleete ontvangenis. Dit heeft te maken met de geboorte van Maria zelf en is niet hetzelfde als de maagdelijkheid van Maria bij de komst van Jezus. Binnen de Protestantse traditie heeft Maria nooit een grote rol gekregen. De Protestantse kerk heeft altijd de nadruk gelegd op Christus en het geloof van de mens. Daarom kennen wij geen heiligen en beelden in de kerk. Wij kunnen ons wel afvragen of Maria bij ons niet wat ondergesneeuwd is. Binnen het thema van de voormoeders van Jezus is het een mooie kans om eens naar Maria te kijken tijdens de Kerstdienst. Maria de moeder van Jezus, wie was zij?

De Kerstdienst begint zondag om 10:00 uur, maar om 9:45 beginnen we al met het zingen van kerstliederen. Ik wil de gemeente bedanken voor het vertrouwen in het afgelopen jaar. Ook bedankt voor alle lieve kerstwensen. Ik wens u mooie kerstdagen en Gods zegen in het nieuwe jaar.
ds. Jantina de Ruiter



LIEF EN LEED

Vorige week zondag, 18 december, gingen de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet van PG THOMAS naar



Toelichting bij de schikking van Kerst 2022

Op deze kerstochtend zien we hoe alles licht is geworden.

Het Kind dat we verwachten is geboren, God is komen wonen onder de mensen.

Als symbool daarvan brandt er een grote witte kaars.

De strokrans is nu een kerstkrans geworden en daar binnen bloeien witte bloemen.

Een krans toont de eeuwigheid: een cirkel kent geen begin en geen einde.

De kleur wit staat symbool voor licht en vrede, zuiverheid, onschuld en liturgisch met feest!



Woorden bij de schikking:

Het Kind dat we verwachten is geboren, God is komen wonen onder de mensen.

Als een kind, zo klein en kwetsbaar. Teer, maar toch vol zachte kracht,

wordt dan Christus steeds herboren.

Wat in donker leek verloren wordt weer aan het licht gebracht.

Licht stoot ons aan

Opnieuw en opnieuw!



Over de collecte van Kerstavond en die van 1e Kerstdag.

We collecteren net als vorig jaar, weer voor de Stichting Dupla.

De jeugd had de keus om voor iets anders te kiezen maar kwamen toch weer voor Dupla op. Door dat er vorig jaar nog regels waren betreffende corona, konden ze niet zelf gaan kijken wat de stichting doet en hoe. Dat willen ze wel heel graag.

Dat doe je, als je ook een mooi bedrag mee kan nemen naar de stichting .

We hopen vurig dat het deze keer wel gaat lukken. Wij hebben de beelden gezien op het scherm bij een sobere maaltijd en vonden het al indrukwekkend, begrijpelijk dus dat zij het met eigen ogen willen zien.

Wat de jeugd gaat doen op kerstavond? Kom kijken, het wordt geweldig leuk het is belangrijk om er te zijn zodat al het repeteren niet voor niets is geweest. Dat motiveert voor volgend jaar dan ook weer.

Alvast namens ons allemaal, bedankt .
Diaconie.

AGENDA:

Geen agenda: voor iedereen is het kerstvakantie



Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl

Ingezonden

We volgden de afgelopen weken de lijn van de vrouwen uit de bijbel dus is nu met de kerstnacht en 1e kerstdag Maria aan de beurt.

Lucas 2:7

En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

God in ons – Maria, moeder van Jezus

Niet alleen in Jezus` verre voorgelachten rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte. Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde. De Heilige Geest zelf had Jezus in haar laten groeien. Maar in plaats van het inrichten van een koninklijke kinderkamer moet ze met een bolronde buik 140 kilometer afleggen van Nazareth naar Bethlehem waar ze met haar aanstaande in een stal terecht komt. In die ontredderde situatie bevalt ze van haar eerste kind, zonder hulp of kraambezoek van haar naaste familie. Maar Maria moppert niet. Ze hoort nòg het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen (Lucas 2:28-38). Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart, raakt haar hele leven. Zo wordt zij ons tot voorbeeld.

Lieve Vader

Dank U voor het geschenk van Uw Zoon in deze wereld. We bidden dat we net zo worden als Maria: dat we het goede nieuws over Jezus Christus niet alleen met ons verstand weten maar ook ontvangen in ons hart, door de kracht van uw heilige Geest. Geef ons zo een gezegend kerstfeest vandaag, Tot eer van uw naam. Amen.

Bron : advents kalender 2022 .

Onze Jarigen

Geen jarigen de laatste week van dit jaar, maar wel in de eerste week van het nieuwe jaar. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, want corona kan zo weer toeslaan. We merken het om ons heen. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Jaarthema 'aan tafel'



In het kader van het jaarthema "aan tafel" willen wij op 8 januari een gezellige middag organiseren.

Hoe gaat deze middag eruit zien?

Het idee is om, na de kerkdienst, gezamenlijk te lunchen. Daarna zal er een film vertoond worden, waarin ook een pauze gelast is, waarin er koffie of thee geschonken wordt, met wat lekkers.

Na de film is er gelegenheid, om onder het genot van een hapje en een drankje, nog gezellig wat na te praten.

Mocht u denken, daar wil ik wel bij zijn, er ligt een intekenlijst in de kerk.

Per mail opgeven mag natuurlijk ook. Email: cvk@pg-thomas.nl



Wij wensen jullie allen fijne feestdagen

en

veel Heil en Zegen in het Nieuwe Jaar!

Annie en Lou



Lieve mensen,

Wat hebben wij toch een leuke kerkenraad die soms hartverwarmende besluiten neemt! Wij werden afgelopen zondag verrast met een kerstpakket en wat voor één!

Een pakket met diverse lekkernijen. Diegenen die er dit keer niet waren, hebben het vast thuisbezorgd gekregen. Het kwam van het Keetje. Vroeger tijdens schoolreisjes zeiden we altijd: "we gaan vanavond lekker keten hoor", lol maken! Zou het samenstellen van het pakket ook met veel keten gepaard zijn gegaan?

Destijds, op Wim zijn werk en op mijn werk waren er altijd mensen die zeiden: "dat heb ik helemaal niet nodig". En nu er zoveel mensen gebruik moeten maken van de voedselbank zullen er misschien mensen zijn die dat ook bij dit pakket zeggen. Maar iets schenken geeft voldoening en iets ontvangen ook. Ergens blij mee zijn maakt een mens toch gelukkig? Want wat gaf het een warm gevoel toen we een tijdje geleden de opbrengst aan de voedselbank zagen.

Dus laten we blij zijn met zo'n leuk Kerstpakket! Aan ons is het verder om te bepalen wat we er mee doen. Vroeger was het in ons gezin de gewoonte, dat onze dochters iets mochten uitkiezen van het pakket. Ik ben blij, nu ik geen Kerstpakket meer van een werkgever krijg, dat deze traditie dit jaar terugkomt.

Een ander aspect van Kerst wat mij erg bezighoudt is dat als je op dit moment de Kerstliederen zingt met de tekst: "Vrede op aarde", je de tranen in je ogen schieten omdat de realiteit zo anders is. Maar laten we toch blijven hopen en geloven dat alles weer goed komt.

Allemaal sfeervolle Kerstdagen en gezondheid en geluk in vrede voor 2023!

Lieve groet, Joke

P.S. En natuurlijk gaan we allemaal naar de musical! Het is toch geweldig dat een groepje jongelui, waar tegenwoordig soms zo op afgegeven wordt, dit gaat opvoeren. Toppie!

Informatie volgende dienst op 1 januari:

Er zal geen dienst zijn.

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerk Balans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202